

PILAVISAN



Medlemstidning för Folkdansringen Skåne-Blekinge Årgång 78 Nummer 5 2023

INNEHÅLL

S. 1 SKÅNEDAN

S. 2 LEDARE

S. 3 DISTRIKTETS...

S. 4 RIKSSTÄMMAN

S. 7 VANDRARNA

S. 9 KALENDARIUM

RIKSSTÄMMAN I LULEÅ



Här har vi gänget från vårt distrikt som var med på riksstämman i Luleå. Från vänster, Marianne Halling, Peter Dunemark, Siv Olsson, Jonas Kedenius, Annika Emanuelsson, Robert Rosberg, Kim Sibeneicher och Stig Hellemark. Foto, Lena Elmberg

Kulturens Bildningsverksamhet avvecklar sin statsbidragsberättigade studieförbundsverksamhet

Efter ett stämmobeslut söndagen den 15 oktober kommer Kulturens Bildningsverksamhet (Kulturens) att inleda arbetet med att avveckla sin statsbidragsberättigade studieförbundsverksamhet. Med anledning av de aviserade sänkningarna av statsbidragen till studieförbunden, där det stöd som ställs till förfogande minskas med omkring en tredjedel, försvinner Kulturens möjligheter att verka i hela landet. –Idag är det svårt att driva ett litet statsbidragsberättigat studieförbund, på grund av höga administrativa krav och väsentligt minskade ekonomiska medel är det i princip omöjligt.

Med de förutsättningar som nu gäller är det enda ansvarsfulla beslutet att avveckla den verksamheten, säger Åsa Kratz, förbundsordförande i Kulturens Bildningsverksamhet. –Vi har under de senaste två åren genomfört ett grundligt omställningsarbete både vad gäller verksamhetens innehåll och administrativa rutiner och jag är mycket stolt över alla medarbetare och vad de åstadkommit för Kulturens Bildningsverksamhet. Trots alla våra ansträngningar har vi inte nått ända fram. Jag hoppas att all vår folkbildningsverksamhet finner nya sammanhang att blomstra i, säger Maria Rydén, förbundschef för Kulturens Bildningsverksamhet.

Nu inleds arbetet med att avveckla den statsbidragsberättigade studieförbundsverksamheten. Styrelsen och ledningen räknar med att avvecklingen är genomförd till slutet av sommaren 2024. Den studieförbundsverksamhet som är planerad år 2023 kommer att genomföras. Information kommer att publiceras på kulturens.se



Foto, Claes Östberg

LEDARE

Hej alla medlemmar i Skåne-Blekinge!

Hur har ni kommit igång? Berätta gärna, skriv ett mail eller kontakt någon i styrelsen. Vi ska försöka komma ut till några föreningar under hösten men ni är många och vi räcker inte alltid till. Förutom att vi gärna vill träffa er så ska vi också fördela jubileumskalenderar. Alla föreningar får 1-5 kalendrar beroende på medlemsantal sen kan man köpa kalendern för 20 kr.

Just nu diskuteras nedskärningar inom Kulturområdet på olika platser runt om i landet. Hur kan vi synas, hur kan vi höras? Kan ni få den lokala ICA eller Coop affären att ta med ert folkdanslag eller ett danspar på reklambladet – lättast kanske på midsommarens reklamblad men man måste vara ute i god tid. Kan Riks få med ett dansande par på Sillburkarna till midsommar? Vad kan vi få våra lokala företag att göra? Pågens döper en kaka till hambo, IKEA döper sina kuddar till vals, schottis etc.

Barn- och ungdomssektionen ska ta fram filmer med sång- och danslekar för att hjälpa till inför julfester och midsommar. Vi har fått förfrågningar eftersom man på vissa håll tappat bort kunskapen och låter alla bara dansa runt, antingen åt höger eller vänster.

Vi behöver synas och höras, inspirera varandra, tala om hur viktig dansen är inte bara för traditionsbevarandet utan även välbefinnandet. Dans, musik, dräkt och slöjd ger glädje.

Låt oss lysa i höstmörkret

Marianne



Holje Folkdansgille dansade på folkmusikmässan "Träd in i dansen". Tydligt gick det bra för de är redan tingade till grannkyrkan nästa år... Foto. Jesper Mattsson

DISTRIKTETS...

SIV OHLSSON



Jag bor i Stockamöllan och dansar i Linderöds Folkdanslag sen början av 70 talet. Dock har jag haft några års uppehåll som jag ägnat åt Scoutverksamhet i Eslövs Scoutkår. Det är också en bra och givande verksamhet framför allt för barn och unga. Vi har mycket att lära om deras sätt att rekrytera nya medlemmar. I Linderöd är jag också revisor och har vid några tillfällen hjälpt till med förberedelser för våra resor som bokning av hotell etc. Anledningen att jag dansar i Linderöd är att jag har rötterna i Tollarp och lockades dit av min svägerska.

Uppdraget i distriktet har jag haft sen 2012 då jag valdes som kassör. Jag har arbetat med ekonomi i hela mitt yrkesliv så det kändes som en bra uppgift för mig. Jag försöker hålla mig uppdaterad på Dans.se det system som vi har för att bli registrerade våra medlemmar. Jag är också sammankallande i Skånedagsgruppen, vi ligger i startgroparna för planeringen av nästa års Skånedag som planeras att bli den 1 september.

Jag har också varit en av 4 i Svenska Folkdansringens valberedning där jag lämnade över till Jonas vid årets stämma. Har också varit en av 8 i en framtidsgrupp på Riksnivå där vi hade givande diskussioner kring Folkdansringens framtid. En ide som vi hade var att ha ett Riksförum i samband med riksstämman vilket testades på årets stämma och nästa år är det Malmö som står värd och vi kommer att jobba vidare på det temat. Här har alla som vill möjlighet att ta del av arrangemanget, inte bara ombuden. Jag sitter också med i styrelsen för Kulturens Bildningsverksamhet Region Syd, vårt eget studieförbund.



Mitt intresse för dräkt och dräktskick ökar alltmer efterhand som jag lär mig. Har 2 dräkter från Gälds Härad som jag sytt själv, flera av delarna är kopior på gamla dräkter som finns på Kristianstads museum.

Jag har ingen dans som är speciell för mig, Jämtpolska (utan lyft numera) tycker jag är en dans med härligt flyt i. I Linderöd dansar vi ofta Ränningen där vi avslutar med att bara dra ut mattan som en symbol för vävningen. Dans är mycket gemenskap och ett bra sätt att hålla sig igång.

Dansen ger också möjlighet till gemenskap i samband med resor och möten med dansare från andra länder. Med danslaget har vi varit på några Europeader till exempel som är en fin upplevelse. Det stärker också gruppen att uppleva saker tillsammans.

Jag ser fram emot att jobba vidare med olika frågor i distriktet – 2024 kommer att bli ett händelserikt år med vårt 100 års jubileum, Skånedan och Riksstämman i Malmö. Andra frågor som känns viktiga är hur vi behåller våra medlemmar och hur vi hittar nya.

Foto: Margareta Nilsson

Riksstämman i Luleå

Några veckor innan det var dags att åka norrut hörde SAS av sig och berättade att de ändrat min hemresa, jag var tvungen att resa hem ett par timmar tidigare än tänkt om jag ville komma hem den dagen. (Senare skulle det visa sig att det var fler som fick lite strul med sina resor.) MEN jag kunde som kompensation ändra min uppresad UTAN kostnad. Resultat blev att jag FLÖG tjugo över sex på fredagsmorgonen. Fast det gav mig tid att utforska stadens centrum till fots. Till lunch åt jag en norrländsk specialitet, MAX-hamburgare, jo den kommer norrifrån och den första restaurangen som verkligen hette MAX låg faktiskt här i Luleå!

Min plan var att köpa ett armband med tenntrådsbroderier men jag lyckades inte hitta någon affär som sålde sådana. Däremot visste ALLA som jag frågade någon som satt hemma och sydde...

Väl tillbaka på hotellet tog jag en rejäl middagslur till övriga från distriktet kom upp. Vi hade ett improviserat styrelsemöte med sista informationen inför riksstämman. Några av oss åt en god middag innan värd-distriktet bjöd på underhållning. Ett 10-tal musiker spelade medan vi minglade och tittade på en utställning om nyckelhållare som kvinnorna haft förr i tiden. Jag passade också på att köpa mig en kalott i bomullsgarn, värdarna trodde först att jag skojade men jag har verkligen en dräkt från Norrland! Sen la vi oss tidigt, det gäller att vara pigg inför förhandlingarna.



Mitt i frukosten ringde en gammal kompis som satt fast på ett tåg som stod still ett par mil bort. Han hade inget telefonnummer till stämman så då hittade han mig i stället. Både han och de andra stämmodeltagarna på tåget hann i tid men de fick bara en snabb frukost...

Förutom förhandlingarna är det viktigt att träffa nya och gamla vänner, byta lite tips på verksamhet, få lite ny energi och inspiration. Fick en del frågor på hur det varit att slå ihop två distrikt och jag kan sanningsenligt säga att jag tycker att det gått bra. Det enda är att Blekingeborna hitintills varit lite dåliga på att delta i distriktets aktiviteter, men det kan vi väl ändra på.

På eftermiddagen kunde man åka in till stan för att gå på danskurs, Spadespa från Kukkola, men jag sov en stund och fortsatte att prata med de andra distriktsrepresentanterna. Till kvällens middag var vi många som bytte om till dräkt, det är fantastiskt att se alla varianter från hela Sverige. Vi hade turen att få värdparet vid vårt bord och när vi pratat en stund konstaterade vi att hennes storasyster bor i min hemkommun, ibland är världen ganska liten...

Till middag blev det lax, sen hoppades jag på Souvas, (renskav) men så blev det inte men det var gott ändå. Undrar vad vi ska bjuda på för skånska specialiteter när vi ska ha stämman nästa år, gås, råka, spettekaka eller? Har du något bra förslag så får du gärna lämna det till styrelsen.



Sen kom en av helgens höjdpunkter, JP NYSTRÖMS! Jag dansade till deras musik första gången 1982, på "Bodansarnas" loge så de har hållit på ett tag. Först var det konsert och sen blev det dans, då turades de om att spela tillsammans med några av musikerna som spelade på stämman, VILKET TRYCK! Det var så varmt så jag dansade i bara skjortan, ylletröjan fick vila. Danskvällen avslutades med trall, inte så lätt att dansa till men roligt. När vi nöjda kom tillbaka till hotellet blev det lite prat om gemensamma minnen, läger, stämmor mm och sen givetvis vår framtid innan vi somnade gott.

Om lördagens stämman varit dåtid så var söndagens förhandlingar framtid, sektionerna gjorde fina presentationer, roligt att det finns visioner. Precis när vi skulle presentera nästa års stämman i Malmö var jag tvungen att ge mig i väg för att hinna med planet hem, attans SAS. Men med tanke på vad de andra i styrelsen fick utstå ska jag inte klaga. Efter ett par timmars försening på Arlanda, pga tekniska problem, var den sista hemma igen vid halv fem på morgonen!

Som sagt så är det vi som håller i stämman nästa år, vi slipper problemen med resorna men i gengäld har vi en massa att förbereda och ordna. Har du några idéer om vad vi kan bjuda gästerna på, både vad gäller aktiviteter och mad får du gärna höra av dig. Vill du dessutom vara med som funktionär och träffa trevliga dansare från hela Sverige är du mer än välkommen!

Foto från middagen och dansen, Robert Rosberg



Beslut på stämman 23

Årets stämmoförhandlingar var ganska lugna, som vanligt hade vi i söder synpunkter på hur kassören redovisar ekonomin. Både vad gäller föregående år och hur man kan jämföra tidigare utfall med kommande budget. Vi hävdar att det är viktigt att veta hur det har sett ut föregående år om vi på ett bra sätt ska kunna ta ställning till budget för kommande år.

Efter förklaringar om varför jubileet blev dyrt och lite annat beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det föregående året.

Två motioner hade inkommit:

1, Förslag att digitalisera vår tidning Hembygden, styrelsen ska utreda och återkomma med förslag. Det finns fördelar med en fysisk tidning att lämna till myndigheter mm men det kostar.

2, Bättre presentation av ekonomin och där kan vi ju bara instämma!

Det gjordes lite smärre stadgeändringar OCH MEDLEMSAGIFTEN BLIR OFÖRÄNDRAD!

Riks och sektionerna berättade vad de tänker hitta på de närmaste åren.

Nu till den punkt som faktiskt rörde upp en del känslor. Inga Cederberg skulle sluta som kassör och förutom valberedningens förslag, Claes-Håkan Jansson hade det inkommit ett förslag till, Jan -Anders Andersson. Efter en sluten omröstning vann Jan-Anders klart. Det ska bli spännande att se hur han redovisar organisationens ekonomi på nästa stämma... För övrigt var det inte några större diskussioner och Hans Hjelm är ordförande minst ett år till.

Efter valen blev det dags att berätta om nästa stämma, 2024 i Malmö. Förutom själva stämman kommer vi att satsa på Workshops som de som inte är ombud kan gå på. Passa på att vara med, vi kommer att berätta mer när det närmar sig, men boka datumet 21-22 september redan NU!

Vi är det största distriktet i Organisationen och väl representerade på riks, efter valet ser det ut så här:

Marianne Halling, 1 vice ordförande i riksstyrelsen, Annika Emanuelsson, Dans och Musiksektionen, i Barn och Ungdomssektionen har vi två representanter, Kim Siebeneicher och Nathali Willman, Stig Hellemark har i många år varit redaktör för Hembygden och i valberedningen valdes jag, Jonas Kedenius, in.



VISA VEM DU ÄR, BÄR MÄRKET!

Denna slogan drev vår organisation för några år sedan och den är inte så dum.

Lagom till stämman fick vi våra nya märken som fästs på en cirkel med kardborrar. Det gör den lätt att flytta mellan olika kläder.

Det var flera andra distrikt som var nyfikna och kanske lite avundsjuka på vårt märke som jag tycker är riktigt snyggt.

Uppe till vänster är Folkdansringens märke, lite mer diskret...

Foto, Anneli Kedenius

Holje Folkdansgilles vandrargrupp

Alla vi dansare minns väl våren 2020 då Coviden slog till och förlamade stor del av vårt föreningsliv. All dans lades på is under ganska lång tid, umgås fick man bara göra utomhus. Även det, under kontrollerade former. Visst kom det ut något gott av denna nya lärdom, bla Vandrargrupper, något som iaf jag, tidigare förknippade med storstadsområden och då framför allt friluftsförbundet.

I slutet av maj 2020 ringde jag runt till några av mina vänner i Holje Folkdansgille och frågade om dom ville följa med på en vandring på Sternö och Boön i Karlshamn. Vi blev en liten grupp som sammanstrålade vid Sternö badplats. Sedan vandrade vi runt på dessa båda vackra öar som är som gjorda för vandringar med många fina stigar. Naturligtvis var det nästan vindstilla och solsken, fika hade vi klart med oss. Det blev en väldigt uppskattad tur. Det är inte så många Olofströmare som åker till Karlshamn för att vandra, trots att det är så nära.

Eftersom vi inte kunde dansa under denna period och intresse fanns att mötas på detta vis, så fortsatte vi att vandra varje vecka sedan dess. När vi sedan kunde börja dansa igen under begränsade former så hade vi inte tappat några dansare eftersom vi kunnat umgås utomhus under hela stängningstiden.

Våra vandringar ser ut som så, att vi vandrar varje vecka, torsdag eller fredag, det är en stor fördel att kunna välja den dag som är bäst väder av de två dagarna. Kontakten i gruppen hålls ihop av en SMS-grupp som numera heter "Supertext". Under måndagen lägger jag ut till gruppen vilken dag vi skall gå och var vi samlas. Detta fungerar väldigt smidigt, gruppmedlemmarna kan lägga svar om dom vill och isf ser alla i gruppen att tex Kerstin skall med. Smidigt om man vill samåka osv. Vi går alltid ut 10.00 och är tillbaka vid bilarna 13.00. Turen blir då vanligtvis 6-9 km. Naturligtvis har vi en fikapaus ungefär mitt på turen. Detta blir också ett lämpligt tillfälle att lämna ut information från Föreningen eller Kulturens. Vanligtvis är vi 10-20 vandrare vilket är en bra storlek på grupp att leda.



Vandringarna sker året runt i både Blekinge och Skåne.

Olofströms Kommun har blivit utsedda till årets friluftskommun av Naturvårdsverket två ggr under senaste åren. Vilket innebär att vi har ett fantastiskt område att bedriva vandringar i vårt närområde. Vår nya fina hängbro Frickabron som förbinder två halvöar i sjön Halen är kronan på verket. Vandringar i anslutning till sjön Halen och Rödhults naturreservat med alla deras fina rastplatser är naturligtvis basen i vårt vandringsprogram. Vi går också några ggr per år på Lister med Lars-Henrik och Kerstin som guider. Listers Huvud, Spraglehall och dom vackra strandängarna med sin annorlunda växtlighet är något vi fått njuta av. Vid en av kustvandringarna fick vi följa av en säl som nyfiket simmade och följde oss ett långt stycke.

Hanö är en av de öar vi besökt, en vacker sommardag. Här finns vackra stigar i gammal Avenboksskog och fritt betande Hjortar som vi träffade på. Tjärö har vi naturligtvis varit och vandrat på. Svalemålaleden vid Järnavik blir ett givet vandringsmål varje år.



Utsikt från Valhalls ättestupa. Sägner säger att man kastade ut gamlingarna här, men undersökningarna har inte gett bevis för att det verkligen har hänt...

Mörrumsån bjuder väldigt fina vandringsmöjligheter ända nere från Elleholm vid havet och upp till Ebbemåla har vi vandrat. Turen från Åkroken i Mörrum och upp till Sydkraftsstugan och andra sidan ån tillbaka, är en av mina favoriter. Här har vi fått se Strömstare, den gula Forsärlan och den sällsynta Kungsfiskaren samt lite lax då och då. Näsums Bokskogars Naturreservat i Näsrum är ett ganska ungt naturreservat som ligger just öster om Näsrum. Här vandrar vi vår och höst i fantastisk storstammig kuperad bokskog, mycket vackert. Ivösjön har vackra Ivön med Ivöklack. Här finns mycket välbevarad historik kring brytningen av lera för tillverkning av keramik. Även intressant historik ang de fossiler som hittats på ön. Vid Ivöklack startar flera vandringsleder som är lätt tillgängliga, söderut passerar leden genom fantastisk bokskog, upp över Ivöklack med historik över det gamla bondesamhället. Vi har också ett par duktiga svampkännare i gruppen som villigt delar med sig av sin kunskap. På sommaren lägger vi alltid ut minst en cykling som ett uppskattat alternativ till vandring. Eftersom vi vandrar varje vecka så blir det sammanlagt ganska många mil vandrade för året. Under 2021 och 2022 vandrade gruppen ca 450 – 500 mil sammanlagt, ni förstår själva att det blev många intressanta samtal som dryftades under dessa vandringar. Mycket prat om dans naturligtvis.

Eftersom jag själv vandrat en del i Italienska Dolomiterna och då huvudsakligen i Val Gardena blev det en del tal om detta under våra vandringar. Flera i gruppen blev intresserade och ville uppleva denna fantastiska miljön själva på plats. Detta utmynnade i att 18 personer från vandrargruppen bokade vandringsresa med reseföretaget Escape Travel i september 2022 till just Val Gardena. Där blev det 5 vandringsdagar med guide plus en vilodag i mitten av veckan, men då vandrade vi på egen hand. Just Dolomiterna är något av det vackraste vi har i Europa med dessa grå kalkstensberg och att vi då fick njuta detta i strålände solsken under större delen av veckan blev en fantastisk upplevelse för alla. Detta med vandringsresa gav mersmak i gruppen, Madeira med lavadavandring står högt upp på önskelistan hos många i gruppen. Inget är klart ännu men kanske, kanske 2024.

Detta är ett axplock av hur vår vandrargrupp arbetar under veckorna. Inte bara det att vi håller oss i form så vi orkar dansa utan framför allt. Vilken fantastisk sammanhållning vi fått i gruppen.



Fantastisk utsikt på en av vandringarna i Val Gardena.

Text och alla bilder i detta reportage, Roger Thörn

Utges av
Folkdansringen Skåne-Blekinge.

skane-blekinge.folkdansringen.se

pilavisan@folkdansringen.se

jonas.kedenius@folkdansringen.se

Ansvarig utgivare

Marianne Halling

Marianne.halling@folkdansringen.se

REDAKTION

Jonas Kedenius, Jesper Bengtsson

Skicka in bilder och eventuell text på sådant som har hänt i distriktet eller tipsa om sådant som SKA hända.

Vi garanterar inte att allt material kommer med, vi förbehåller oss också rätten att redigera texten och utföra normal bildbehandling.

Artiklar och bilder ska vara försedda med namn på författare och fotograf samt godkännande att materialet får publiceras i Pilavisan och på distriktets hemsida.

Text o Bild Jonas Kedenius om inte annat anges.

Vad tycker **DU** att det ska stå i årets sista nummer av Pilavisan?

Skriv själv en artikel eller tipsa om något som hänt eller ska hända...

KALENDARIUM

	AKTIVITET	ÖVRIG INFO
NOV		
11	Jubileum Blekinge	Torarps skola
12	Polskekurs ungdomar	Lund
DEC		
10	Manusstopp pilavisan nr 6	Utgivning ca 2 veckor senare
24	GOD JUL!!!	
JAN		
FEB		
11	Dansledardagen	Linderöd
14	Manusstopp pilavisan nr 1	Utgivning ca 2 veckor senare
MARS		
16	Årsmöte/Jubileum	Eslöv
APRIL		
14	Manusstopp pilavisan nr 2	Utgivning ca 2 veckor senare

BRA DATUM 2024

Vi har mycket roligt att se fram emot nästa år, här kommer några viktiga datum men det kommer säkert att hända mer roliga saker i distriktet

16 MARS, då firar vi att Skåne distriktet fyller 100 år. Vi träffas i Eslöv, håller årsmöte, lite aktiviteter och på kvällen blir det middag och dans.

1 SEPTEMBER, Skånedan firas som vanligt i Eslöv i Trollsjön.

21-22 SEPTEMBER, Riksstämman på Kockum Fritid i Malmö. Förutom stämman med ombud från hela Sverige blir det kurser av olika slag. Passa på att gå på kurs eller kan du tänka dig att hjälpa till är det mer än tacksamt. Vi behöver vara flera funktionärer för att ta hand om våra gäster på bästa sätt.

Det kanske låter långt bort i tiden men tiden går fort och vi har redan börjat planera för alla tre evenemangen.

TIPS Skriv upp datumen så fort du får din nya kalender...